

SYDAFRIKA - KAPSTADEN OCH GARDEN ROUTE 20 JANUARI - 3 FEBRUARI 2019

För 12:e året i rad kan vi nu erbjuda en specialresa till Sydafrika – detta underbart vackra land på södra halvklotet. Resan är 15 dagar lång med en extra ledig dag vid Indiska Oceanen! Vi inleder med fyra nätter i Kapstaden, som anses vara en av världens vackraste städer. Vår kunnige guide visar oss stadens olika sidor och vi får möjlighet att bekanta oss med den lokala befolkningen i kåkstäderna. En dagsutflykt till Goda-hoppsudden står naturligtvis med på programmet. Med buss färdas vi österut mot Garden Route för att utforska södra delen av Sydafrika. Vi kommer att bjudas på upplevelser av olika slag, besök i vindistriktet, strutsäventyr i halvöken, bad i Indiska oceanen. Landskapet är storslaget med mäktiga berg och oförglömliga vyer. Som pricken över i avslutar vi resan med spännande safari på Kariega Game Reserve. Vår svenska guide är med under hela vistelsen i Sydafrika, dessutom medföljer färdledare från BQ Travel under hela resan.



Dag 1 (söndag 20 januari)

Avresa Göteborg

Avresa från Göteborg på eftermiddagen med en mellanlandning i Europa. Om bord serveras vi middag och frukost.

Dag 2 (måndag 21 januari)

Mother City

Vid ankomsten till Kapstaden på förmiddagen blir vi mottagna av vår svenska Thabela-guide. Innan vi checkar in på hotellet stannar vi för en lättare lunch förstärkt med en underbar utsikt över hela Kapområdet. Det känns säkert bra att få sträcka lite på benen efter flygresan och vi tar därför en promenad genom den vackra Company Gardens, där vi stannar till vid parlamentet och presidentens officiella kontor. Kapstaden är en av Sydafrikas tre huvudstäder, detta och mycket annat får vi lära oss mer om av guiden. Vi skall bo fyra nätter på utmärkt belägna President Hotel. Välkomstmiddag på en restaurang som ligger inom gångavstånd från hotellet.

Dag 3 (tisdag 22 januari)

Godahoppsudden

Under dagens utflykt följer vi Atlankusten mot Kaphalvön på vägar med en hämförande utsikt. Godahoppsudden ligger i ett naturreservat, där floran och faunan bevarats precis som den såg ut år 1488 när Bartholomeu Dias rundade udden. Han ansåg att det nu fanns gott hopp om att nå Indien. Vegetationen kallas fynbos och består framför allt av proteabuskar. Lunchen intager vi på en fiskrestaurang med utsikt över False Bay. Många skepp seglade av misstag in i denna vik därav namnet. Den sydafrikanska pingvinen är utrotningshotad, men kolonin vid Boulders Beach har visat en positiv utveckling. Nu finns här över 3 000 pingviner, en del av dessa kommer vi att få studera på nära håll. Resan tillbaka mot Kapstaden går längs False Bays vackra kustlinje med flera populära badorter. Innan vi återvänder till hotellet njuter vi av en promenad i den botaniska trädgården Kirstenbosch.



Dag 4 (onsdag 23 januari)

Kapstaden

Dagen är fri för egna aktiviteter. Valmöjligheterna är många - spela golf, ta linbanan till Taffelberget eller kanske en shoppingdag. En tur till Robben Island, där Nelson Mandela satt 18 år i fängelse, är mycket intressant. Denna bör förbokas i god tid, men man måste vara beredd på att vissa turer kan bli inställda p g a väderförhållandena.

Dag 5 (torsdag 24 januari)

Kåkstäder/Townships

Den folkgrupp som i Sydafrika kallas färgad är ett resultat av kontakter mellan holländska invandrare och slavar som importerades från andra afrikanska länder och Malackahalvön i Sydostasien. Nästan alla färgade bor kring Kapstaden, där den ursprungliga kolonin låg. Vi besöker ett museum, som handlar om ett område för färgade som revs på 1970-talet. Detta område, District 6, förklarades vitt eftersom det rasblandade livet inte behagade myndigheten. Därefter blir det besök på en barnklinik, som drivs av en svensk läkare i kåkstadsområdet Khayelitsha. Majoriteten av invånarna i Kapprovinserna är svarta och tillhör xhosafolket. Deras språk med flera klickljud känner alla som har lyssnat på sångerskan Miriam Makeba igen. Kåkstäderna utanför Kapstaden har vuxit okontrollerat sedan början av 1990-talet. Under vår promenad genom Langa brukar vi bli inbjudna till flera hem. De flesta bor i små tegelhus, men vi ser även stora slumområden med skjul och ett överklassområde. Vi äter lunch på en afrikansk restaurang, som serverar specialiteter från kåkstadsområdet, här brukar det också bli tillfälle till lokala musikupplevelser.

Dag 6 (fredag 25 januari)

Vindistriktet

Dags att säga farväl till Kapstaden och bege oss mot Stellenbosch - Sydafrikas näst äldsta stad och det mest kända vindistriktet. På slutet av 1600-talet flydde de franska hugenotterna undan religionsförtryck. De fann en fristad i Sydafrika och började utveckla vinproduktionen. Stellenbosch anses av många vara den vackraste av alla småstäder i Sydafrika och flera byggnader är kulturminnesmärkta. Vi besöker en av de genuina vingårdarna i Cape Dutch-stil. Där får vi förutom en guidad rundvandring med efterföljande vinprovning även lunch. Till måltiden väljer du kanske ett vin av pinotage, Sydafrikas egen druva. Färden går därefter vidare mot vindistriktet Franschoek för en trevlig stadsrundvandring. Vårt slutmål idag blir den lilla byn Montagu. Här bor vi en natt på Mimosa Lodge, framför allt känt för sitt goda kök. Det är hotellets prisbelönta restaurang, som har satt byn på den kulinariska kartan. En middag att verkligen se fram emot!

Dag 7 (lördag 26 januari)

Mossel Bay/Garden Route

På vår resa österut börjar vi dagen med att göra ett stopp i Swellendam, Sydafrikas tredje äldsta stad. Domämbetsmannens bostad, den s.k. drostdyn, var på 1700-talet den viktigaste byggnaden i städerna. I Swellendam ser vi Sydafrikas äldsta drostdy, en byggnad i vacker Cape Dutch-stil. Mossel Bay, som är starten på den vackra vägen Garden Route, är dagens etappmål. Strax intill vårt hotell finns sjöfartsmuseet med en kopia av Bartholomeu Dias skepp. Det byggdes i Portugal och seglades hit för att fira 500-årsjubileumet av hans resa. Vårt hotell, Protea Mossel Bay är beläget intill en badvänlig sandstrand. På kvällen är det dags att njuta av en god middag.

Dag 8 (söndag 27 januari)

Mossel Bay

Ledig dag i Mossel Bay. Välj att njuta av Mossel Bays vackra omgivning, spela golf eller ta tillfället i akt att ta ett dopp i Indiska oceanen.

Dag 9 (måndag 28 januari)

Oudtshoorn

Efter frukost intar vi våra platser i bussen och åker några mil österut mot staden George. Vi stannar för ett kort besök på transportmuseet. Nostalgiska minnen väcks säkert, när vi går omkring bland gamla fina bilar och tågagnar. Resan



går vidare med Outeniqua Power Van över Outeniqua-passet, där vi möts av oförglömliga vyer. Landskapet övergår i halvöken innan vi kommer fram till fjäderhuvudstaden Oudtshoorn. Vi besöker en strutsfarm, där vi inledningsvis gör en rundtur. Vi får lära oss allt som är värt att veta om strutsuppfödning. I slutet av 1800-talet, då det var på modet med plymer i Europa, blomstrade de sydafrikanska strutsfarmerna. Många av dem byggde vackra herrgårdsbyggnader, så kallade fjäderpalats. Kanske kan du ana att strutsstek finns på lunchmenyn. I detta område lockar även en annan sevärdhet, Cango Caves med fascinerande droppstenformationer. När grottan upptäcktes i slutet av 1700-talet fick man treva sig fram i mörker, nu öppnar sig en nästan magisk värld när belysningen tänds i de olika salarna.

Dag 10 (tisdag 29 januari)

Garden Route

Vi följer en av Sydafrikas vackraste kuststräckor vidare österut. Garden Route har fått sitt namn av att det gynnsamma klimatet gör att olika växter frodas. Staden Knysna är känd för sitt hantverk, många av Sydafrikas fina trämöbler kommer också härifrån. Knysna ligger vid en lagun, lunchen intages på en charmig restaurang med utsikt mot Indiska Oceanen så idag faller det sig naturligt med fisk på menyn. I vackra Plettenberg Bay gör vi ett par timmars uppehåll. "Plett" – så kallas orten i folkmun – är känt för sin gamla norska valstation, som numer tjänstgör som hotell, fiskarna som drar bläckfisk och de mjuka sandstränderna. Njuta av härliga stränder och dess omgivningar, och kanske av ett dopp i det blå. Här finns ett spännande marint liv med sälar och delfiner ute bland vågorna. Från Plett är sedan inte långt till Tsitsikamma Village Inn, värdshuset i Storms River där vi skall bo två nätter.



Dag 11 (onsdag 30 januari)

Tsitsikamma

Inte långt från Storms River finns två mindre men mycket sevärda parker. I Monkeyland får vi under sakkunnig ledning tillsammans med en av parkguiderna bekanta oss med djuren. Monkeyland är den första parken i världen med fritt strövande primater av blandade arter. Cirka 400 apor och lemurer bor i parken. Birds of Eden är som namnet anger en fågelpark. I denna får man ströva fritt på egen hand – rena drömmen för den som tycker om fåglar!

Eftermiddagen tillbringas vi i Tsitsikamma National Park. En vandring längs naturstigarna, tillsammans eller på egen hand, känns säkert lockande. Tsitsikamma Forest består av tempererad regnskog, detta är ett av de få bevarade områdena i Sydafrika. Den inhemska skogen skövlades på slutet av 1800-talet och träden växer långsamt. Vi tar en titt på ett yellowwood-träd, som är 800 år gammalt. För den äventyrslystne finns tillfälle att prova på en "canopy-tur", med hjälp av kablar och sele far man fram mellan regnskogens trädtoppar.



Dag 12 (torsdag 31 januari)

Kariega/safari

Det är nu dags att åka vidare till slutdestinationen på vår Sydafrika-tur, målet är Kariega Game Reserve, som ligger nära badorten Kenton-On-Sea. Sydafrikanserna hävdar att de har "the big seven" i detta område. Förutom "the big five" lejon, leopard, elefant, buffel och noshörning finns nämligen även vithaj och val i havet utanför. Vid ankomsten till Kariega Lodge börjar vi med att äta lunch. Därefter är det dags för safari i det vackert böljande landskapet. Reservatet omfattar 5000 ha och chansen att få se lejon redan under denna första "game drive" är stor. Vi stannar till för en drink och njuter av den afrikanska solnedgången innan vi återvänder till vår lodge och kvällens middag.

Dag 13 (fredag 1 februari)

Kariega/safari

Tidigt på morgonen ger vi oss ut på nya spännande äventyr. I våra öppna jeepar beger vi oss ut på safari i ett område med gott om bufflar, noshörningar och antiloper. Efter denna start på dagen kommer det otvivelaktigt smaka bra



med frukost när vi är tillbaka på lodgen. Under några timmar finns det tid till att koppla av i de härliga omgivningarna eller passa på att njuta en stund vid poolen. Vill du skämma bort sig själv lite extra, besök lodgens hälsocenter, där erbjuds massage och andra behandlingar (betalas på plats). Under eftermiddagen står det ännu en safaritur på programmet, det gäller att ha både öron och ögon öppna så vi inte missar något. Första frågan vi får när vi kommer hem blir sannolikt: Såg du "the big five"? På kvällen samlas vi för avskedsmiddag, som intages vid lägerelden, booman, om vädret tillåter. Det blir vår sista kväll tillsammans, så vi sitter kvar länge och njuter i den afrikanska natten.

Dag 14 (lördag 2 februari)

Kariega/hemresa

Den riktigt morgonpigge har ännu en chans att vakna upp i takt med djuren på en tidig morgonsafari innan det är dags för frukost. På förmiddagen lämnar vi Kariega Lodge. Buss till Port Elizabeths flygplats, i mån av tid åker vi på stadsrundtur i Port Elizabeth som är en hamnstad med milslånga sandstränder. På eftermiddagen flyger vi upp till Johannesburg och på kvällen går vi ombord på planet som skall ta oss tillbaka till Europa.

Dag 15 (söndag 3 februari)

Ankomst Göteborg

Efter byte i London landar vi i Göteborg på förmiddagen.



**Välkommen med på vår innehållsrika resa till Sydafrika -
efter hemkomsten vill vi att Du skall kunna säga
"Den var värd varenda krona" !**



Allt detta ingår i resans grundpris

- Flyg Göteborg – Kapstaden samt Port Elizabeth – Göteborg i ekonomiklass
- Flygskatter
- Måltider ombord på flyget mellan Europa och Afrika t/r
- Transporter med buss enligt program
- 4 nätter på President i Kapstaden
- 1 natt på Mimosa Lodge i Montagu
- 3 nätter på Hotel Protea i Mossel Bay
- 2 nätter på Tsitsikamma Village Inn
- 2 nätter på Kariega Lodge
- 12 frukostar
- 8 luncher
- 7 middagar
- Samtliga utflykter enligt program
- Entréer/besök enligt program
- Svensk guide under hela vistelsen i Sydafrika
- Representant för BQ Travel medföljer under hela resan

Grundpris 35.750:- per person (i delat dubbelrum)

Tillägg;

Enkelrum 7.500:-
Avbeställningsskydd 6 % av önskat försäkrat belopp
Semesterförsäkring 690:-

Rum med havsutsikt på President Hotel (ej balkong)

Per person 990:-

Gäller för del i dubbelrum eller för enkelrum

Flyg från Arlanda och Köpenhamn vid förfrågan, kontakta oss för prisuppgift.

Dricks till guider och chaufförer, betalas på plats.

Utöver ovanstående arrangemang erbjudes: Anslutningsbuss från Vetlanda till/ från Göteborg. Pris på anslutningen är beroende av antal som önskar åka med bussen.

Resan bokas hos BQ Travel/Vetlanda Resebyrå senast 30 oktober i mån av plats.

Endast 30 platser - vi rekommenderar tidig bokning.

Tekniskarrangör Thabela Travel, Centralvägen 32, 183 57 Täby
Observera de särskilda reservillkor som gäller för denna resa;
<http://www.thabelatravel.com/thabela-travel/resevillkor>



PRESIDENT HOTEL****

Ligger i Bantry Bay några meter från Atlantkusten i ett mycket säkert område. Denna sidan av Kapstaden är känd för sina romantiska solnedgångar och President Hotel ligger inom gångavstånd till Sea Points havsnära promenadstråk, stränder och restauranger. Buss avgår regelbundet och tar cirka 10 minuter till the Waterfront eller centrum. Rum med luftkonditionering samt pool och restaurang på området. Möjligt att boka rum med havsutsikt.



MIMOSA LODGE***

En trevlig lodge med familjär atmosfär i byn Montagu, med närhet till vindistrikten. Mimosa uppskattas för sitt goda kök och även sitt eget vinmärke. Passa på att koppla av i vinbaren eller njut av den inbjudande trädgården. Rummen är fräscha med modern inredning. Takfläkt.



PROTEA MOSSEL BAY ***

Ett omtyckt mellanklasshotell beläget centralt i Mossel Bay med utsikt över Indiska oceanen. Pool och restaurang. Rymliga rum med individuell inredning, luftkonditionering. Restaurang, bar och pool.



TSITSIKAMMA VILLAGE INN, STORMS RIVER***

Charmigt värdshus byggt som en viktoriansk by mitt i regnskogen. Alla rum är personligt inredda med olika tema, luftkonditionering. Trevlig bar och restaurang. Pool.



KARIEGA MAIN LODGE****

Vi bor i hemtrevliga timmerstugor med stor altan som har vacker utsikt över reservatets böljande landskap. Det finns tre sovrum med eget badrum i varje stuga, luftkonditionering. Bar, restaurang och pool. Hälsocenter.

